



Datum: 21-01-2021

Beste ouders / verzorgers,

En dan staat alles weer stil. Iedereen zit thuis. Als ik rondloop in de school, voel ik de akelige stilte van het gemis van de kinderen. Geen gegiechel op de gang, geen rondslingerende schoenen, geen liedjes die weerklinken uit de klas. Het vergt veel, van ons allen. Gelukkig zijn er nog de online contactmomenten, de kinderen van de noodopvang en de telefoontjes met ouders die de verbinding houden. Wij zijn jullie enorm dankbaar voor alles wat er thuis met de kinderen gedaan wordt. Dat is een groot compliment waard. Want ook thuis is het niet elke dag makkelijk om de kinderen te motiveren en zelf ook nog het nodige werk te doen. Contact houden is cruciaal in deze tijd, omdat we allen hetzelfde meemaken en steun kunnen hebben aan elkaar.

Houd vol! Er komt een einde aan. Vier de kleine mooie en fijne momentjes met elkaar en maak er kleine feestjes van. Dat proberen wij ook te doen. Hieronder uitleg over zo'n feestje dat wij graag op afstand met de kinderen willen vieren!



1) Het lichtjesfeest: achtergrond

Eind januari...in de diepe, stille winteraarde, gebeurt iets heel bijzonders...

De allerkleinste zaden ontkiemen en vinden hun weg naar de zon, tegen de zwaartekracht in. De aarde opent zich, is vruchtbaar. Midden in de winter. De sneeuwkllokjes bloeien! Na de stille, donkere sombere dagen van december en januari, verlangen we naar zon en licht. Maar de weg ernaartoe voelt zwaar, alsof we zelf ook tegen de stroom in moeten gaan. Ons hart maakt werkelijk een sprongetje als de zon schijnt, naar buiten! Het sterkt ons dat de dagen ook merkbaar lengen. Wat er met de aarde gebeurt, wordt ook innerlijk zichtbaar. De verwachting van de lente is voelbaar. We ontwaken langzaam. We stellen ons vruchtbaar open voor bewustwording en nieuw inzicht. Misschien is er zelfs al inspiratie en ontluikend enthousiasme. Van oorsprong is 2 februari een Keltisch feest met lente en vruchtbaarheid als centrale thema's. het nieuwe natuurjaar, de uitademing van de aarde begint weer. Hier start de groene vreugde van

de aarde, elk jaar opnieuw! In sprookjes wordt moeder aarde, de aardekracht en vruchtbaarheid, verbeeld door Vrouw Holle. Zij is de verbinding tussen hemel en aarde. Zij verschijnt in verschillende gedaanten aan de mensen. Zij heerst over dieren en natuurwezens. Waar haar voet de aarde raakt, wordt de akker gezegend met vruchtbaarheid. Waar zij uitrust, bloeien de mooiste bloemen. Wat kunnen we thuis in deze periode aan onze kinderen brengen? De seizoentafel is wit en met wat helder ijsblauw. Er liggen stenen op – er kan een koning winter opstaan, of Olle op zijn ski's. langzaam kan er een hoekje gemaakt worden met Vrouwtje Dooi, de wortelkindjes en wat meer bruin. Dit hoekje neemt steeds iets meer ruimte in beslag tot het sneeuwkllokje als eerste, en daarna de andere lentebolletjes er in maart bijkomen. Het is ook leuk om pindakettingen te rijgen of vetbollen te maken. Naast het wandelen en gezelschapsspelletjes doen, is de winter ook een periode om extra te lezen. Enkele leestips: Voor de jongste, de verhalen van Tomte Tummetot van Astrid Lindgren, Olle's skitocht van Elsa Beskov, De dikke vette pannenkoek van Loek Koopmans, De wortelkindertjes van Sybille von Olfers. Voor de 6 – 7jarigen blijven de sprookjes van Grimm leuk (Vrouw Holle, Sneeuwwitje en Rozenrood, De drie mannetjes in het bos,...). Nog oudere kinderen smullen van De Grijze Jager, van John Flanagan, of de gruwelen van Narnia's Sneeuwheks in de boeken van C.S. Lewis.

Pannenkoeken – Het lichtjesfeest is de ideale gelegenheid op pannenkoeken te eten! Het eten van ronde koeken uit meel is als traditie overgewaaid uit Noord-Europa. Men zegt dat de goudgele ronde koeken gemaakt uit de restjes meel van het vorige oogstjaar, symbool staan voor de aarde en de zon. Wie op 2 februari pannenkoeken eet, vergroot de kans op een voorspoedig jaar.

2) Lichtjesfeest op afstand op 2 februari

Wij vinden het ontzettend spijtig dat wij het Lichtjesfeest nu niet met de kinderen op school kunnen vieren, daarom willen wij proberen met alle kinderen van school tegelijk online te zijn. Tijdens het volgende ophaalmoment op school (25-01 kleuters, 01-02 voor klas 1 t/m 4), krijgen jullie een bloembol mee, die thuis in een bakje geplant mag worden. Ook geven wij een recept mee voor het maken van pannenkoeken. Jullie krijgen allemaal een uitnodiging voor Teams voor **dinsdag 2 februari om 12.00 uur**. We zouden het heel leuk vinden als alle kinderen dan het bakje met de bloembol in de aarde en een pannenkoek voor zich hebben. Wij zullen jullie dan tijdens dit moment vertellen wat we verder gaan doen. We hopen dat het lukt en dat iedereen erbij kan zijn! (ook de papa's, mama's, broertjes, zusjes)

Hopelijk tot dan!



N.B. De kinderen van de noodopvang zullen dit uiteraard met ons mee vieren. Wij zorgen dan ook voor de pannenkoeken.

3) Vertrouwenspersoon

Beste ouders, lieve kinderen,

Graag vertel ik jullie over mijn taak als vertrouwenspersoon en anti-pest coördinator.

Allereerst wat doet een vertrouwenspersoon?

Als een kind, ouder of medewerker een persoonlijk of vertrouwelijk probleem wil bespreken, dan kun je bij de vertrouwenspersoon een luisterend oor vinden. De problemen moeten dan wel aan schoolse zaken gerelateerd zijn, denk aan pesten op school, discriminatie of klachten. De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft wel meldplicht als er strafbare feiten aan het licht komen. Naast een interne vertrouwenspersoon is er ook een externe vertrouwenspersoon aan de school verbonden.

Op De Zeeridder...

Wij gaan er op De Zeeridder vanuit dat jullie altijd eerst in gesprek gaan met de betrokken leerkracht en/of de directie. We houden van een open communicatie, ook al is het soms lastig om problemen te bespreken. Komen jullie er samen niet uit, dan kunnen jullie bij mij terecht.

Daarnaast heb ik ook een preventieve functie en adviseer ik o.a. de directie over de sociale veiligheid.

Sociale veiligheid en pesten:

Onder sociale veiligheid valt ook het voorkomen van pesten. Op De Zeeridder hebben we een preventief programma om pesten te voorkomen (genaamd de Regenboogtraining) en ook een protocol wat wij volgen als er gepest wordt. Dit te samen vormt ons pestbeleid. Het beleid is op school ter inzage.

Gegevens:

Intern vertrouwenspersoon:

Heidi Thieme (bereikbaar op dinsdag en donderdag)

Telefoonnummer 0164-249001

E-mail: heidi.thieme@vrijeschooldezeeridder.nl

Externe vertrouwenspersoon:

Dhr. Arie de Deugd.

Telefoonnummer: 06-10422189

E-mail: Arie@ideadd.nu



4) Tweede kleuterklas

Wellicht is het jullie al wel opgevallen dat de kleuterklas van juf Hanne steeds groter wordt. Er zijn inmiddels 25 kleuters en daar komen er dit schooljaar nog zeker minstens 10 bij. Het is tijd voor De Zeeridder om uit te breiden! Daarom start er in maart 2021 een tweede kleuterklas.

Helaas gaan de gesprekken met de gemeente niet zo soepel als gehoopt over de toezegging van de eerder aan ons beloofde extra lokalen. Maar wij blijven erop vertrouwen dat het goed gaat komen. Inmiddels zijn wij ook de sollicitatiegesprekken gestart en zijn wij erg enthousiast over de kandidaten. De kleuterklas van juf Hanne zal dan ook in maart/april worden opgesplitst. Dit zullen wij heel zorgvuldig doen. Wij zullen de kleuterouders steeds berichten over de volgende stappen en hopen op jullie vertrouwen hierin.

5) Boekentip !



Er komen veel feesten langs op De Zeeridder. Dit kan als startende vrijeschoolouder best overweldigend zijn. Wat is nou wat, hoe en wanneer ? Wat wordt er van mij verwacht? Wat gaat mijn kind precies doen. Wij proberen natuurlijk alles zo goed mogelijk te communiceren, maar soms is het leuk om je er net iets meer in te verdiepen. De twee boeken “Het hele jaarfeesten” (lente en zomer / herfst en winter) zijn daarom een echte aanwinst om in huis te hebben. Er staan ook veel leuke tips en activiteiten in die thuis te doen zijn.

Hartelijke groeten,

Team De Zeeridder