



Datum: 11-12-2020

Beste ouders / verzorgers,

Midden in deze donkere, sombere tijd maken wij op school veel lichtjes met elkaar. Alle kinderen hebben hun lichtje mogen ontsteken binnen in de spiraal van het laatste beetje groen van buiten. Allen hebben zij hun licht op een ster gezet; voor iedereen een plekje. Wij zijn bijzonder trots op al onze Zeeridders!



Wij naderen de kortste dag en vieren volgende week samen het kerstfeest, helaas zonder ouders. D.m.v. berichtjes en foto's hopen wij dat jullie toch een beetje via de zijlijn kunnen meegenieten.

1) Een fotoverslag van ons mooie Sinterklaasfeest met dank aan Marina, de mama van Vadim





2) Ouderbijdrage

Enige tijd geleden hebben jullie een brief ontvangen betreft de vrijwillige ouderbijdrage. Meerdere van jullie hebben inmiddels betaald, bedankt hiervoor. Zouden de ouders die nog niet betaald hebben, dit ook willen doen? In termijnen betalen kan ook, dan wel elke keer goed aangeven om welk(e) kind(eren) het gaat/gaan. Wij zijn echt heel blij met deze bijdrage om juist dat extra te kunnen bieden waar ons onderwijs voor staat!

3) Wie o wie?

Wij zijn op zoek naar een ouder die.....

- onze was wil doen. Het zal gaan om een aantal theedoeken, handdoeken e.d. per week.
- mee wil denken en kijken naar de website en PR. Het idee is om met een klein groepje (twee ouders + twee leerkrachten) 1 keer per maand samen te komen om hierover te sparren. Het zal gaan om de inhoud van de website en stukjes in de krant. Het liefst iemand die goed is in het gebruik van de Nederlandse taal.

Bij interesse, graag een mailtje naar info@vrijeschooldezeeridder.nl

4) Nieuwe leerkracht klas 1/2

Wij zijn heel blij te kunnen meedelen dat er vanaf 1 januari een nieuwe leerkracht zal starten in klas 1/2 . Hieronder stelt zij zich aan jullie voor. De kinderen kennen haar gelukkig al, omdat zij ook de harmonische danslessen (euritmie) verzorgt bij ons op school.



Hallo allemaal. Mijn naam is Regina Kom en ik woon samen met mijn lieve man, (net) volwassen dochter en ons konijn, een Duitse reus, waarmee wij allemaal heel graag knuffelen. Om fit te blijven, zwem ik en doe ik aan Tai Chi en Qigong. In mijn vrije tijd lig ik graag in mijn hangmat, maar vind een dagje natuur ook erg leuk.

Sinds september 2020 geef ik op De Zeeridder de harmonische bewegingslessen (euritmie) en vanaf januari 2021 ga ik ook als leraar basisonderwijs lesgeven aan klas 1/2.

In Berlijn heb ik de opleiding tot uitvoerend danser gedaan en in Nederland, op de Rotterdamse Dansacademie, de opleiding tot dansdocent voor klassiek ballet en moderne dans. In 2007 behaalde ik mijn PABO diploma en ging ik als leraar basisonderwijs voor de klas. Ik ben ontzettend blij een school te hebben gevonden die van mijn kwaliteiten als danser en van mijn kwaliteiten als leraar gebruik maakt. Ik verheug me erop de kinderen nog meer met hart, handen en het hoofd te mogen leren en hun op een deel van hun levensweg te mogen begeleiden.

Lieve en blije groet,
Regina Kom

5) Conciërge

Vanaf 1 januari mogen wij ons gelukkig prijzen met budget voor een conciërge!

Janko Maaskant komt ons team versterken. Hij is momenteel al werkzaam binnen ABBO op basisschool De Krabbenkooi waar hij een parttime functie heeft. Tevens is hij de papa van 3 (!) kleuters bij juf Hanne in de klas en heeft hij de prachtige boomhut gebouwd in diezelfde klas.

Dit betekent dat Albert als vrijwilliger bij ons zal stoppen, maar wij zijn hem zeer dankbaar voor wat hij tot nu toe bij ons gedaan heeft! Dankjewel, Albert!

6) De Kleine Zeeridder



Deze week stond onze peutergroep maar liefst twee keer in de krant! Wij zijn trots op onze collega's Bianca Snoek en Jolanda Beerendonk, die op een heel mooie manier de Kleine Zeeridder vormgeven. Ondanks het feit dat zij (nog) niet bij ons in het gebouw zitten, horen zij weldegelijk bij onze school. Alle peuters van twee tot vier jaar zijn dan ook van harte welkom bij De Kleine Zeeridder voordat zij naar De Zeeridder gaan. ZEGT HET VOORT 😊

7) Nat-in-nat voor ouders

Rond 1986 was er een groep ouders uit Roosendaal en Bergen op Zoom, die een Vrije School op wilden richten in deze regio. De keuze viel op Roosendaal als locatie. Een aantal Bergse ouders had gehoord, dat ik mijn opleiding Kunstzinnige Therapie had afgerond op de Wervel en vroeg me, of ik hun kindjes les wilde geven. Het werd een sprookjes cursus en elke week gingen de kaarsjes aan, las ik een sprookje voor en werd er naar hartenlust geschilderd. De ouders wilden ook wel!

En zo begon mijn praktijk, waarin ik, naast individuele therapie, vooral schildercursussen gaf. Jaren later ben ik daar mee gestopt vanwege mijn toenemende werk in de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Inmiddels is ook die periode afgerond en heb ik tijd en zin om ouders van de kinderen van de Zeeridder te laten kennismaken met diverse antroposofische kunstzinnige technieken.

Dat kan in mijn huiskamer, maar vanwege de corona-maatregelen slechts aan 2 personen per keer. In de tweede week van januari wil ik starten met een kennismakingscursus nat-in-nat schilderen van 10 lessen van 2 uur. Die cursus kan plaatsvinden op dinsdag- en/of woensdagochtend.

De kosten zijn € 175 en inclusief materiaal en koffie of thee met iets lekkers erbij.

Mocht er belangstelling zijn voor andere technieken zoals boetseren, dan hoor ik dat ook graag.

Mijn naam is Marjolijn Pauwels, het mailadres is marjolijn.pauwels@mail.com en mijn vaste telefoonnummer is 0164-254047. Je bent van harte welkom!

8) Boekje Jaarfeesten voor kinderen

Beleef de jaarfeesten met de nieuwe verhalenbundel "Stef en Lotje vieren de jaarfeesten"

Afgelopen week is de mooie verhalenbundel "Stef & Lotje vieren de jaarfeesten" uitgekomen. Het gaat over de kleutertweeling Stef en Lotje die op school en thuis de jaarfeesten beleven.

De bundel bevat voor elke jaarfeest vijf korte verhalen (voor kinderen van 3 tot 7 jaar) waarin op toegankelijke liefdevolle wijze de mooie verbinding met de seizoenen en de bijbehorende jaarfeesten wordt beschreven. Ook bevat het boek versjes, liedjes en enkele recepten passend bij de jaarfeesten.

Het is een heerlijk boek om voor te lezen en spreekt zowel kinderen als ouders aan, omdat het goed aansluit op de belevenissen van kinderen op de vrijeschool. Hierdoor wordt een mooie brug gemaakt om kinderen hun eigen ervaringen van de jaarfeesten te laten delen en ook thuis het beleven van de jaarfeesten te verdiepen. Het boek is online voor €19,99 (incl. verzenden) te bestellen via www.devrijiejuf.blog

De verhalenbundel is geschreven door Tessie Strijdonk, vrijeschool ouder, coach en voormalig vrijeschool leerkracht en geïllustreerd door Heidi Hillebrand, vrijeschool ouder en holistisch tekendocent.

Hartelijke groeten,

Team De Zeeridder