



Datum: 12-11-2020

Beste ouders / verzorgers,

We zijn aangekomen in de tijd van de lichtjesfeesten. Ons eerste lichtjesfeest hebben wij vandaag samen gevierd. Het was een mooi Sint Maartenfeest; hieronder een klein verslagje.

Het zijn pittige tijden en corona blijft een schaduw hangen over onze levens. Gelukkig gaat het goed op school en maken we er met de kinderen fijne dagen van. Er wordt hard gewerkt, veel geleerd en bijzondere dingen gedeeld.



1) Sint Maarten



We hebben een mooi Sint Maartenfeest gevierd. Alle klassen samen in de kleuterklas; de groep wordt steeds groter 😊
We hebben gekeken naar een toneelstuk van klas 3/4, zij hebben het verhaal van Sint Maarten en de bedelaar nagespeeld. We hebben prachtig samen gezongen, waarna we per klas naar buiten zijn gegaan om te wandelen met onze mooie lantarens. De kinderen hebben ook tijdens het wandelen mooi gezongen en klas 3/4 heeft zelfs snoepjes mogen ontvangen van buurtbewoners, die zo ontroerd waren door het prachtige gezang. Terug op school hebben de kinderen gesmikkeld van warme chocomelk en een lekker koekje, wat het feestje compleet maakte.

2) Advent

'Ieder mens gaat in zijn eigen duisternis naar zijn eigen licht.'
(Victor Hugo)

De bomen en struiken zijn bijna allemaal kaal. De donkerste tijd van het jaar is aangebroken. Advent omvat de vier zondagen voor Kerst. Het is een tijd van inkeer. In de kleuterklas wordt op de maandagen van de advent een grote, groene spiraal met dennengroen gelegd: de adventstuin. Om de beurt wandelen de kinderen deze spiraal naar binnen. In het midden ontsteken ze een kaarsje aan het grote licht. Daarna wandelen ze de spiraal terug naar buiten. Ieder kaarsje krijgt dan een plaats langs de weg van dennengroen. Samen vormen de kaarsjes 'een spiraal van licht'. In de andere klassen wordt het beeld van het 'lopen van de spiraal' gezien als een meditatie, een bezinning. Het wijst ons de weg naar verinnerlijking. Aan het begin van de advent gaat ieder zijn eigen ontwikkelingsweg of inwijdingsweg. Wij vieren dit samen met alle klassen tijdens de weekopening op maandagochtend. Er wordt een verhaal verteld, gezongen en samen ontsteken wij het licht van de advent.



Advent op school;

- Eerste advent, advent van de stenen: maandag 30 november 2020
- Tweede advent, advent van de planten: maandag 7 december 2020
- Derde advent, advent van de dieren: maandag 14 december 2020
- Vierde advent, advent van de mensen: zondag 20 december 2020 (Kerstvakantie)

Rust en rustige muziek zijn belangrijke aspecten van de adventsperiode. Bij iedere adventsviering komen de kinderen rustig buiten samen en luisteren naar de muziek, die er dan wordt gemaakt en/of gezongen.

→ Wij zijn op zoek naar een ouder die op de maandagochtenden van de advent buiten muziek wil maken. Ongeveer een kwartiertje. Wie zou dit kunnen en willen verzorgen?

3) Sint en Kerst

Sinterklaas vieren wij op vrijdag 4 december. Samen met alle kinderen verwelkomen wij in de ochtend de Sint met zijn Pieten op school, waarna wij het feestje verder in de klassen zullen vieren.

Dit jaar zullen wij helaas het kerstfeest niet samen met de ouders kunnen vieren, zoals de traditie op de vrijeschool luidt. Wij hebben daarom gekozen om in de klas met de kinderen te genieten van een kerstdiner. Dit zal plaatsvinden op donderdagavond 17 december. Verdere details over de tijden en invulling volgen nog via Social Schools.

4) MR

Afgelopen maandag 9 november heeft de MR van de Zeeridder voor het eerst vergaderd. Namens de ouders zitten Sarah en Femke in de MR en Heidi en Dorthy zijn lid vanuit het team.

We hebben vooral kennism gemaakt met elkaar en besproken welke taken de MR heeft. Het was fijn om elkaar te ontmoeten, ook al was het digitaal. Samen hebben we er ontzettend veel zin en vertrouwen in dat we de Zeeridder-MR goed vorm kunnen geven.

We hebben ook de volgende vergaderingen vastgelegd, deze zijn op 11 januari, 8 februari, 29 maart, 7 juni en 5 juli. Voortaan zullen we jullie geregeld op de hoogte brengen van onderwerpen die we besproken hebben in de MR-vergadering. Mochten jullie vragen hebben, dan horen we dat graag!

5) De Seizoener



Als het goed is hebben jullie allen het tijdschrift de Seizoener ontvangen. Dit hebben jullie eenmalig cadeau gekregen om kennis te maken met het tijdschrift voor en door ouders van de vrijeschool.

'Seizoener laat je op een luchtige en boeiende wijze kennismaken met de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs. Zo krijg je als ouder inzicht in de gewoonten en gebruiken van de school waar je kind iedere dag naar toe gaat. Het doet je nog meer beseffen hoe bijzonder en waardevol deze vorm van onderwijs is en hoezeer we het voor de toekomstige generaties moeten koesteren en voortzetten'

Mocht je dit tijdschrift vaker willen ontvangen, dan kun je een abonnement aanvragen via:

<http://www.seizoener.nl/>

6) Groot verlies

Vandaag kregen wij helaas een zeer verdrietige mededeling: Nicole de Regt is overleden aan de gevolgen van het Coronavirus. Nicole werkte als onderwijsassistent bij de Montessorischool onder Stichting ABBO, waar wij als school ook bij horen. Stichting ABBO is een kleinschalige stichting waar de collega's nauw met elkaar samenwerken. Nicole stond volop in het leven en was een zeer gewaardeerde collega; zij zal dan ook ontzettend gemist worden.

Hartelijke groeten,

Team De Zeeridder