



Datum: 15-10-2020

Beste ouders / verzorgers,

De herfst is een feit en dat is aan alles te zien en te merken. Bij de herfst hoort ook de herfstvakantie en het is al bijna zo ver. Het zal de kinderen goed doen even rustig aan te doen, lekker te luieren en alle nieuwe indrukken van de afgelopen weken te verwerken. Ze zullen dan weer fit zijn voor de een nieuwe periode vol feesten, om te beginnen met Sint Maarten. Over dit feest is in deze nieuwsbrief alles te lezen: zowel achtergrond informatie als het feest bij ons op school.

Als bijlage onderin: nieuws over De Kleine Zeeridder! Wij zijn ontzettend trots en blij dat ook zij goed gestart zijn!



Veel leesplezier weer!

1) Op tijd op school

Wij willen iedereen hierbij nog eens herinneren aan de schooltijden. De laatste tijd staan wij vaak nog op kinderen te wachten, waardoor we later beginnen dan dat we zouden willen. Wij zullen hier in het vervolg beter op letten door ook zelf eerder naar boven te gaan. Mocht een kind dan te laat, kan hij/zij aanbellen.

8.20 uur: leerkrachten doen de deur open

8.25 uur: kinderen gaan met leerkracht mee naar binnen

8.30 uur: start les + deur dicht (ook bij kleuters)

Tamar en/of Heidi zullen tot 8.30 uur buiten blijven en dan de deur sluiten.

2) Oudergesprekken

In de week van 2 t/m 6 november staan de oudergesprekken gepland. Deze gesprekken zullen zoveel mogelijk digitaal gevoerd worden. Ook voor ons is dit niet wenselijk, maar gezien de huidige omstandigheden, is het niet anders. Jullie ontvangen in de week na de herfstvakantie een uitnodiging. Indien datum en tijd echt niet uitkomen, dan kan er met de leerkracht een nieuwe datum ingepland worden.

3) Poep, poep, poep

Jullie zullen het allen waarschijnlijk wel gemerkt hebben, maar er ligt vaak en veel hondenpoep rond het speelplein en het parkje. Wij vinden dit erg vervelend en hebben de gemeente hierover al bericht. Maar wij willen zelf ook actie ondernemen!

Wie o wie, zou er (houten) bordjes willen maken, zodat mensen bewust worden gemaakt en de poep opruimen ?



4) Sint Maarten: Achtergrond

Maarten wordt geboren in de 4^e eeuw in Hongarije. Zijn ouders zijn heidenen. Maarten loopt weg om zich aan te sluiten bij het Christendom. Hij wordt net als zijn vader Ridder. Op weg naar de Franse stad Amiens komt hij veel bedelaars tegen met wie hij deelt. Vlak voor de stadspoort ontmoet hij nog een bedelaar. Maarten heeft alleen nog zijn mantel. Hij snijdt deze met zijn zwaard in twee en geeft de helft aan de bedelaar.

Het st Maarten feest wordt normaal gevierd bij het vallen van de avond. Alle kinderen lopen een lantaarntocht. De rijke oogst van de herfst heeft ons vele vruchten gegeven waarin we ons lichtje ontstoken hebben. Het licht schijnt zachtjes in de uitgeholde pompoen, rode biet, of suikerbiet. Onder het zingen van liederen behoeden we onze kaarsjes voor wind en of regen. Als we geluk hebben krijgen we onderweg een aalmoes, overgebleven van de rijke oogst. Een nootje, koekje, een appel of een beetje pompoensoep.

Bij het st Maarten feest staat het geven centraal. Maarten brengt hoop en licht. Dit gegeven, Martinus de lichtbrenger, wordt uitgebeeld door de kleine lichtjes in de lantarens van de kinderen. Tevens weerspiegelt dit lichtje in de lantaarn ons eigen innerlijk licht waar we nu warmte en kracht uit moeten halen om ons door de donkere maanden te loodsen. Op de zonnekraft uit de natuur hoeven we immers niet meer te rekenen. Als het licht van buiten afneemt, is het aan ons om het licht in ons brandende te houden.

5) Sint Maarten op De Zeeridder



Omdat de coronadraak blijft rondvliegen, zullen wij het Sint Maarten feest iets anders vieren dan 'normaal'.

Wij willen jullie vragen een knol/pompoen thuis uit te hollen en mee naar school te geven op woensdag 11 november. De kinderen zullen hem die dag op school versieren. De kleuters doen dit thuis.

Omdat de kleuters op woensdag thuis zijn, doen we de optocht op donderdag 12 november. Helaas kunnen ouders hier dit jaar niet bij aanwezig zijn.

Meer gedetailleerde informatie volgt na de herfstvakantie via Social Schools.

1) Alle data op een rijtje

Vrijdag 16 oktober : Lui-Lekker-leesdag + soepdag !

Herfstvakantie van 19 t/m 23 oktober

Studiedag maandag 26 oktober: kinderen vrij

2 t/m 6 november : oudergesprekken

Woensdag 11 november : uitgeholde knol / pompoen mee

Donderdag 12 november : Viering Sint Maarten

Wij wensen jullie allen een heerlijke herfstvakantie toe en zien jullie graag weer op dinsdag 27 oktober!

Hartelijke groeten,

Team De Zeeridder

Worden wie je bent

"De vraag is niet, wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel, wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie, de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken." Rudolf Steiner

Peuteropvang de kleine Zeeridder



Ook peuteropvang De kleine Zeeridder is gestart! En hoe!

Op 24 augustus woonden we de spetterende opening van de Zeeridder bij, waarna ook de peuters naar hun klas gingen. Klassenkabouter Pim zat hun al op te wachten. De klas in basisschool de Krabbenkooi, waar de kleuters vorig jaar heerlijk hebben gespeeld. Deze ruimte is nu omgetoverd tot peutergroep de kleine Zeeridder.



De eerste twee weken hebben we kennism gemaakt, met elkaar, met het lokaal, met de materialen, met het dagritme en met de natuur in en om het lokaal. In het lokaal hielpen de kinderen om plantjes in potten te doen en buiten wandelden we over het stadspark Kiek in de pot.



Na deze kennismakingsweken volgden de schilderweek, bakweek, creawek en wandelweek. Deze weken komen steeds in deze volgorde terug. Wanneer de peuters straks naar de kleuterklas gaan zullen zij deze thema's terugvinden in de dagen van de week.

In de schilderweek werd geconcentreerd geschilderd. De peuters maakten kennis met het nat in nat schilderen en zij genoten zichtbaar van deze schildertechniek.



In de bakweek bakten we appeltaart en maakten appelmoes. De heerlijke geuren trokken door het gebouw...hmmm. Na de bakweek was het tijd voor de creawek. Een heus atelier verrees in de klas en de peuters ontdekten allerlei materialen waarmee deze kunstenaars in de dop alles kunnen maken wat zij willen.



De wandelweek was dit keer extra bijzonder, want in de wandelweek was er ook het Michaëlsfeest, voor de peuters het oogstfeest. Samen met de kleuters van de Zeeridder vierden we dit allereerste jaarfeest op een mooi plekje in het bos. Tijdens een wandeling ontmoetten we het appelvrouwtje die voor alle kinderen een appeltje had. Terwijl de kinderen hun appeltje op aten, vertelde het appelvrouwtje een mooi verhaal. Het was een mooi feest waar iedereen zichtbaar genoot.



Naast al deze fijne dingen zingen we veel liedjes, vertellen we verhalen en wordt er vooral heel veel gespeeld. Er zijn al hoge torens en flatgebouwen gebouwd, maar ook een racebaan en een klimparcours. Ondertussen wordt er druk gekookt in het keukentje, verkleed uit de verkleedmand en is het winkeltje favoriet bij alle kinderen. We picknickten in de zomerzon en genoten van de eerste vallende bladeren en de herfstwind door de haren. En natuurlijk waren we blij met de herfstregen. Niet alleen omdat de natuur het zo hard nodig had, maar ook omdat we dan zo heerlijk in de grootste en diepste plassen konden stampen!



Kortom, het waren fijne startweken. De kinderen voelen zich thuis en voor de juffen is het een feest de kinderen te zien genieten van alle activiteiten.

Het is jammer dat we het u niet middels een open dag kunnen laten zien, maar bent u in de buurt, dan mag u best eens door het raam turen hoor! En heeft u een (bijna) peuter die graag bij ons wil komen spelen? Neem dan contact op via www.mamaloekinderopvang.nl voor meer informatie. Wie weet zien we u daar!

Juf Bianca en juf Jolanda,
team De kleine Zeeridder