



Datum: 17-09-2020

Beste ouders / verzorgers,

Het is buiten nog volop zomerweer en toch gaan wij al langzaam naar de herfst. Ons eerste jaarfeest komt eraan, het feest van de oogsttijd: het Michaelsfeest.

Hieronder lezen jullie meer over de betekenis van dit feest en hoe wij het samen op school vieren. Ook vinden jullie de stukjes van onze MR kandidaten.

Veel leesplezier weer!



## 1) Parkeren rond school

Wij begrijpen dat het soms niet altijd even makkelijk is om een parkeerplekje rond school te vinden. Toch willen wij jullie vragen op de daarvoor bestemde plekken te parkeren, ook als dit iets verder weg is van de school. De parkeerplaats bij de kerk in de Rembrandtstraat is helaas geen parkeerplaats van school; wij willen jullie dan ook vragen daar *niet* te parkeren.

## 2) Michaelsfeest: achtergrond

De aardsengel Michaël zorgt voor zonnekracht. Hij zorgt voor sterke gewassen en een goede oogst, die de mensen helpen om door de koude winter te komen. De tijd van de beginnende herfst is de tijd waarin we de gulheid en uitbundigheid van de zomer loslaten. We keren meer naar binnen. Heel de natuur doet hetzelfde. De bomen laten hun bladeren los en de oogsten zijn binnengehaald. De herfst is een tijd van reflectie, wat heeft de zomer mij gebracht, wat wil ik meenemen de stille winter in. Veel mensen hebben er last van, het vallen van het blad maakt melancholisch. Het is tijd om te breken met gewoontes die je geen goed meer doen, tijd om de waarheid in jezelf te vinden. Dat is niet gemakkelijk, daar heb je veel kracht, durf en moed voor nodig. Zeker in deze tijd, waar er meer eenzaamheid en angst met de grote coronadraken zijn te verslaan.

### 3) Michaëlsfeest op De Zeeridder

Op **woensdag 23 september** gaan wij mooie rode jam maken met de kinderen. Wij willen de kinderen vragen die dag hun eigen rode fruit mee te nemen, waar wij samen heerlijke rode jam van zullen maken. Deze zullen we op het Michaëlsfeest samen opsmikkelen.

Op **29 september** zal er een Joris uit elke klas de draak verslaan!

Deze spannende gebeurtenis zal plaatsvinden op een open vlakte in het bos aan de Balseedreef te Bergen op Zoom. Wij willen jullie van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn, natuurlijk rekening houdend met de huidige coronamaatregelen.

De planning is als volgt:

- 8.30 uur aanwezig bij het bos aan de Balseedreef, de ingang naast Villa Heidetuin.
- De kinderen zijn allemaal (zoveel mogelijk) in het ROOD gekleed
- We lopen met z'n allen naar de open vlakte, waar de kinderen in een kring om de draak gaan staan en de ouders daarachter (we houden anderhalve meter afstand van elkaar).
- Na de viering lopen de kinderen met de leerkrachten naar school.
- 14.00 uur : einde schooldag. De kinderen worden op school opgehaald.



We vieren met de kleuters het appeltjesfeest. Het is een dankbaarheidsfeest voor de gulle gaven van moedertaar in de zomer. De draken bevechten ze later, daar komt nog tijd genoeg voor.

Er volgt nog een extra brief speciaal voor de kleuterouders betreft de viering van dit feest bij de kleuters.

### 4) MR leden

Hieronder willen we jullie voorstellen aan de drie kandidaten voor de MR :

Binnenkort zullen wij jullie vragen op twee van de volgende kandidaten te stemmen. Dit zal anoniem gebeuren en buiten plaatsvinden. Wij willen deze super mama's bij voorbaat al bedanken voor het kandidaatstellen. Heel leuk dat jullie dit willen doen!

Mijn naam is Tessa Trampé. Ik ben 38 jaar, moeder van Keano (klas 4) en Vigo ( klas 1). Ik werk als medewerkster bedrijfsbureau bij een industrieel reinigingsbedrijf. Mijn hobby's zijn reizen (nu in deze tijd wat lastig) in eigen huis klussen en dagjes uit met mijn gezin.

Ik ben graag betrokken bij de school van mijn kinderen, vandaar dat ik me kandidaat stel voor deze MR. Niet eerder heb ik deelgenomen aan een MR, dat neemt echter niet weg dat ik het beste voor heb met onze kinderen.

Het beleid van de school zal, ik mijn ogen, ten alle tijden het belang en veiligheid van onze kinderen voorop stellen en daar wil ik graag een steentje aan bijdragen.



Goedendag allemaal,

Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Femke Delrue, getrouwd met Joost en samen hebben wij 3 kinderen, Liselot (4 jaar), Krijn (2 jaar) en Noortje (3 maanden).

Al vanaf het begin heb ik het opstarten van de Vrije School hier in Bergen op Zoom gevolgd en wat was ik blij toen wij onze oudste dochter mochten inschrijven. Zij en wij mochten vanaf de start in november 2019 ervaren hoe mooi deze vorm van onderwijs is. De fijne structuur, de prachtige jaarfeesten, het volgen van de seizoenen, de seizoentafel, de spreuken, en uiteraard alle mooie verhalen!

Het lijkt me ontzettend leuk om mijn steentje bij te kunnen dragen bij de MR. Ik vind het leuk om mee te denken over de toekomst van onze school De Zeeridder! Ik ben creatief, ondernemend, doorzettend, eerlijk, leergierig, enthousiast en nieuwsgierig en denk dat ik deze eigenschappen in de MR goed kan gebruiken.

Het meedenken en adviseren is mij niet vreemd, omdat ik 4 jaar bestuurslid ben geweest bij een musicalvereniging en dat deed ik met veel plezier. Toen ik moeder werd ben ik daarmee gestopt, maar nu lijkt mij deze functie in de MR een hele leuke nieuwe uitdaging!



Mijn naam is Sarah Zimmerman. Ik ben de mama van Sebas (oudste kleuter) en Zoë (Kleine Zeeridder). Ik kan niet meer dan van een fantastische samenloop van omstandigheden spreken dat de instroomgroep voor 4/5 jarigen én onze terugkeer naar Nederland vanuit Ghana (bijna 6 jaar gewoond) begin dit jaar hebben plaatsgevonden. Voor Sebas is de Vrije School een natuurlijke thuishaven geworden, dat wat ik me gewenst had. Zoë huppelt, sinds september, als een blij ei het oude lokaal van de Zeeridder binnen, geweldig om te zien. Om de continuïteit van dit prachtige concept een duurzame toekomst te geven, is naast visie en passie, een MR nodig. Ik wil me hier met alle liefde voor inzetten door onder andere duidelijke communicatie richting ouders, docenten en externe partijen te bewerkstelligen én door het geheel en de details te bekijken vanuit wat onze kinderen nodig hebben.

Warme groeten,  
Sarah



Hartelijke groeten,

Team De Zeeridder